

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-19:

Enkel fråga till kommunalrådet Ulf Olsson (S): Lägesbilden av Norrby

Under de senaste veckorna har CKS rapport om läget på Norrby fått stor uppmärksamhet. Det finns ingen anledning till att blunda för den sociala problematik som finns på Norrby. Det demokratiska välfärdssamhället ska omfatta alla boråsare. Så långt inga problem.

Problem uppstår däremot när utgångspunkten för rapporten i läsarens ögon blir ”vi som är staden” mot ”de som bor på Norrby”. Norrbyborna är boråsare som oss andra. En del är anställda av kommunen. Några är föräldrar som oroar sig för sina barns framtid, precis som de flesta föräldrar gör. Vissa är unga och undrar hur det ska gå när det är svårt att få tag i en lägenhet eller ett tryggt jobb. Några sitter i den här salen och utgör tillsammans med oss andra stadens högsta beslutande församling. Alltför många känner säkert ett utanförskap, som många av oss andra slipper uppleva.

Särskilt problematiskt blir det när problembilden kopplas samman med etnicitet och med en statisk och enhetlig bild av kulturer. I det här fallet hänvisas i rapporten till somalisk kultur och det finns till och med en bilaga som ska förklara hur den fungerar. Hur skulle en liknande bilaga som beskriver svensk kultur se ut? Skulle det vara lämpligt att hänvisa till svensk kultur för att förklara social problematik i områden där det inte finns många nyanlända?

Min oro är att detta perspektiv bidrar till att öka det upplevda avståndet – i båda riktningar - mellan de boende på Norrby och staden i övrigt. Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S)

Ser också du denna risk? Och i så fall kan inte det försvåra arbetet att med tillit och delaktighet hos invånarna förändra den sociala situationen på Norrby?

Stefan Lindborg (V)

