

Hej!

Vad roligt att du är nyfiken på hur det är att vara på kollo! Jag heter Lotta och jag är en av de som ansvarar för Borås kollo och jag tänkte berätta om hur en dag på kollo kan se ut:

8.00. Morgonen börjar med att ledarna går runt till alla barnrum och väcker barnen. Efter påklädning är det dags för frukost i matsalen och under frukosten berättar ledarna vad som kommer att hända idag. Efter frukost bäddar alla sina sängar och städar sitt rum, när det är klart får man gå ut och leka/spela spel eller vad man nu vill hitta på.

10.00 Klockan 10 börjar dagens första aktivitetsspass. Då jobbar det tre ledare och de har bestämt något roligt att hitta på. Det kan till exempel vara att gå ner till havet, där kan man bada, fiska krabbor eller ha sandslottstävling. Kollo har också en båt och de som vill brukar kunna få åka i en ring som man spänner fast efter båten.

12.00 Nu är det dags för lunch!

13.00 Efter lunch har vi något som vi brukar kalla för Tysta timmen. Under den timmen ska det vara lugnt inomhus så att de som vill kan vila, skriva brev eller läsa en bok. De som inte vill ta det lugnt får vara utomhus.

14.00 När tysta timmen är slut är det ibland någon aktivitet på området. Det kan vara en lek eller högläsning ur en bok. Ibland har vi fri lek under den här tiden.

15.00 Mellanmål!

16.00 Nu är det dags för dagens andra aktivitetsspass. Det kan vara alltifrån en spelturning, till lekar eller skogsbrännboll!

18.00 Nu är det dags för kvällsmat!

19.00 Direkt efter kvällsmat är det en ny aktivitet. Till exempel har vi tre discon under en grupp. Ibland kan vi titta på film på kvällen och ibland fortsätter eftermiddagens aktivitet efter kvällsmat.

21.00 Ledarna läser högt ur en bok och efter det är det godnatt!

Det här var ett exempel på hur en vanlig dag kan se ut. Vi har också många "ovanliga" dagar. Varje grupp åker vi t.ex. En dag till Varberg på torgmarknad och efter det får man välja om man vill gå till Simstadion eller Varbergs fästning. Vi besöker också Halmstad äventyrsländ och är där en hel dag. De äldsta barnen brukar erbjudas möjlighet att gå på hajk och sova en natt utomhus i vindskydd. Vi har också en besöksdag och då är familj och vänner välkomna att komma och hälsa på!

Hoppas att du vill komma och vara med på vårt sommaräventyr!

Lotta Dahlberg